



UITZICHT

jaargang 29 • nr 1 • feb 2022



100% veranderd

Van woede naar waarheid

Beste mensen,

Regelmatig ontvangen we mooie verhalen over bezoeken in de kerstperiode aan gevangenen en hun gezinnen thuis. Over kinderen die nooit speelgoed krijgen en nu spelen met een bal of een knuffel. Hulp die u mogelijk heeft gemaakt met uw giften in de afgelopen periode. Dank u wel namens de vele, vele ontvangers!

Het verhaal hiernaast is van een Russische gemeente die actief is met het helpen van gevangenen. Vol bewondering heb ik het gelezen: wat een moed en creativiteit!

Zij gaan honderd procent voor het Evangelie in een land waar het levend geloof in Jezus Christus aan alle kanten ontmoedigd wordt. Waar gemeenten moeten sluiten op last van de overheid en waar evangelisatie bemoeilijkt en soms verboden wordt. Deze broeders grijpen hun kans om datgene wat in hen leeft door te geven aan mensen zonder God.

Hartelijke groet en Gods zegen,



directeur



Vandaag brengt een aantal broeders het Evangelie midden in het centrum van onze stad. Ze zetten een tafel neer voor een druk winkelcentrum. Op de ene kant van de tafel zetten ze broden neer met een bordje *vers*. En aan de andere kant van de tafel een stapel nieuw testamenten, met een bordje *gratis*.

De voorbijgangers mogen een brood meenemen, als ze ook een nieuw testament meenemen waarin ze thuis gaan lezen. Want "*van brood alleen zal de mens niet leven*".

Sommigen nemen het aanbod graag aan en stellen vragen. Anderen controleren de houdbaarheidsdatum van het brood. Een aantal wil geen brood aannemen, maar alleen een nieuw testament ontvangen. En weer anderen lopen al kijkend voorbij. Eén vrouw neemt zowel een brood als het nieuwe testament aan en nodigt daarna voorbijgangers uit om ook deze geschenken aan te nemen: "*Twee dingen waar je beter van wordt!*", roept ze een aantal keer naar de voorbijgangers.

De broeders hebben de hele dag door mooie gesprekken en danken God voor de gelegenheid om het Evangelie op deze manier te kunnen verkondigen.

Gevangenisevangelist Anton vertelt over twee toevallige ontmoetingen

Er kwam hoop in haar ogen

Terwijl ik over straat liep, hield een vrouw me aan. Ze zei: *"Vergeef me een misschien vreemde vraag, maar ik wil het je vragen want ik voel me zo slecht."* Ik stemde ermee in om naar haar te luisteren. *"Ben je ooit heel lang stom dronken geweest?"* vroeg ze. *"Tot mijn schaamte ben ik er bekend mee"*, antwoordde ik. Er kwam hoop in haar ogen. *"Hoe ben je ermee omgegaan, help me, ik ben het drinken zo zat en heb hulp nodig!"*

Ik vertelde haar over Gods liefde, Zijn barmhartigheid en wat Jezus Christus voor mij had gedaan. Ze huilde. Ze verlangde om tot God te komen. Samen baden we voor haar redding en vroegen we God om hulp. Haar naam is Olya, ze is 54 jaar oud.

"Is het God?"

De tweede ontmoeting was vergelijkbaar met de eerste. Een jonge vrouw kwam naar me toe: *"Meneer, rook je niet?"* vroeg ze. Mijn antwoord was "nee". Ik vroeg haar naam. Ze heette Jevgenia. Ik vroeg haar naar me te luisteren en dat wilde ze wel. Ik vertelde haar mijn getuigenis en zei dat ik ooit had gerookt en drugs had gebruikt en dat deze levensstijl mijn leven had geruïneerd. *"Maar er is één persoon die me heeft geholpen,"* zei ik. *"Is het God?"* vroeg ze. *"Ja, Jezus Christus"*, zei ik en toen legde ik het Evangelie uit en hoe God mij had gered. Ze was dankbaar voor de ontmoeting. Ik vertelde haar dat als ze dat wilde, ze naar een van de kerken kon komen, maar vooral dat ze welkom is bij God. Prijs de Heer voor Zijn leiding in ons leven en de mogelijkheid om voor Hem te werken.



RUSLAND

Kerstbezoek aan kinderen

We danken God dat u betrokken bent bij de hulp voor kinderen van gevangenen. Rond de Kerstperiode bezochten we zoveel mogelijk kinderen. We stuurden per post pakketten naar de kinderen die ver weg wonen.

We bezochten ook het weeshuis. Met één meisje hebben we al jarenlang contact. Haar moeder zit in de gevangenis. We zijn enkele jaren geleden begonnen met het geven van geschenken en de plaatselijke kerk begon ook voor haar te zorgen. Het meisje gaat nu naar de kerk. Dit is Gods overwinning!

Gevangenisevangelist Joeri

Hartelijk dank voor uw Kerstbijdrage voor gevangenen en hun kinderen

Lekkage

Wegens lekkage bij de bovenburen moest gevangenisevangelist Valerij met zijn vrouw en twee kinderen op zoek naar een tijdelijk onderkomen. Inmiddels is de boel weer opgedroogd, maar moeten de vloer en meubels nog gerepareerd worden.

Spiegelglad

De Heer opende de deuren om de Witte Zwaan (gevangenis in het noorden, speciaal voor levenslang veroordeelden) te bezoeken. We bezochten twee broeders die we eerder hadden gedoopt en met wie we het Avondmaal hadden gedeeld. Samen spraken we over de dood en opstanding van de Here Jezus Christus.

Op onze terugreis ervoeren we Gods bescherming. Onze auto slipte over de besneeuwde weg. De auto begon te spinnen en gleeed van links naar rechts. We danken God ervoor dat er geen tegemoetkomend verkeer was. We werden met engelenarmen beschermd! Alleen de auto liep wat schade op. We kwamen veilig thuis bij onze vrouwen en kinderen.

Volodja

TURKIJE

Op bezoek bij Berat

Vorige week zijn mijn vrouw en dochter en ik naar de plaats Eber gegaan om onze broeder Berat te bezoeken, die in de gevangenis zit. Ik ben erg blij dat we deze kans hebben gehad. Niets ging vanzelf. Toen we aankwamen, moesten we nog een dag wachten. De volgende dag moesten we ons aanmelden en nog eens twee uur wachten. Daarna mocht alleen ik naar binnen. Mijn vrouw en dochter moesten in de auto wachten.

De bewaking nam eerst een foto van mijn ogen en toen het mijn beurt was, kon ik deuren passeren door mijn ogen te laten scannen. Toen ik naar binnen ging, moest ik bijna alles achterlaten wat ik droeg: mijn telefoon, portemonnee, kleingeld, sleutels en de riem van mijn broek. Om deze reden moest ik mijn broek de hele tijd vasthouden!

Na vele gangen en deuren door te zijn gegaan, liet de bewaking me eindelijk binnen in een telefoonruimte en sprak ik achter glas door de telefoon met broer Berat. Hij wist niet dat ik zou komen, dus het was een geweldige verrassing. Hij huilde bijna de hele tijd en natuurlijk was ik zelf ook ontroerd.

Hij vertelde over zijn moeilijkheden. Ik vertelde hem dat Jezus van hem houdt, dat we in onze kerk voor hem bidden en dat christenen in Nederland dit bezoek mogelijk maken.

Ik raadde hem aan om niet met iedereen over het geloof te praten, maar het goede nieuws alleen te delen met mensen die echt op zoek naar God zijn. De praktijk leerde dat hij voorzichtig moest zijn.

De bewaking gaf ons slechts 45 minuten de tijd en toen die om waren, ging er een bel. Meteen kwam een heel aantal bewakers luid schreeuwend op ons af. Ik maakte me snel klaar om te vertrekken en liep behoedzaam langs hen heen naar de uitgang. Natuurlijk moest ik bij elke deur mijn ogen voor de scan houden om de dikke stalen deuren open te laten gaan.

Ik ben zo blij dat ik onze broeder heb kunnen zien en hem wat advies en woorden van troost heb kunnen geven. Ik ging met mijn vrouw en dochter op reis, maar ik weet dat onze God ook met ons was en dat u voor ons hebt gebeden.

Gevangenisevangelist Mehmet



INDONESIË



AZERBEIDZJAN

100% veranderd

Een eigen kraampje

Timotius & Sri vertellen

We gebruiken vooral Zoom of *video call* om gevangenen te spreken. Soms mogen we hun eten brengen. Deze ontmoetingen betekenen veel voor hen. We kregen het goede nieuws dat gevangenen die we al een tijdje helpen honderd procent veranderd zijn. Zij zijn een nieuwe schepping en getuigen hier dagelijks van.

Een van hen is Pawi. Hij is onlangs vrijgekomen en werkt nu bij een vriend die een kraampje met allerlei handelswaar langs de weg heeft. Nu wil hij graag zijn eigen kraampje beginnen. Eeuwige vreugde is het te weten, dat Jezus altijd voor hem zorgt en zijn gebed wil verhoren.

Blijft u alstublieft bidden voor het gevangeniswerk op Bali. We verlangen ernaar dat meer en meer gevangenen tot Jezus Christus, onze God, komen. En dat ze veranderen en een nieuw leven met Hem beginnen.

Gelovigen in de gevangenis

In het weekend bezochten we onze broeders in de gevangenis. We hadden met elkaar een mooie tijd. We konden drie uur lang Gods woord met elkaar delen en samen bidden. De gelovigen in de gevangenis brachten ons bemoedigende berichten: ze komen nog steeds een paar keer in de week samen om te bidden en Bijbelstudie te houden. Ook evangeliseren ze regelmatig in de gevangenis!

Twee mannen uit Iran hebben Jezus aanvaard. We hebben voedsel en warme kleren gekocht en aan hen gegeven. We hebben hun ook een klein bedrag in contanten gegeven; dan kunnen ze in de gevangeniswinkel zelf iets kopen. Daarnaast wat bijbels, christelijke kalenders en tijdschriften.

Toen we bij de gevangenis aankwamen, wilde een van de bewakers ook een kalender hebben. We hopen dat ook die kalender doel treft!

Onlangs zijn drie broeders vrijgekomen en over vijf maanden komt een andere broeder vrij. We willen hen en hun gezinnen daarna een tijdje helpen.

Rasul en Umid

Van woede naar waarheid

We verzorgden een bijeenkomst in een vrouwengevangenis. We voelden ons erg ongemakkelijk met de aanwezigheid van één vrouw; ze zat vol woede. *"Wat is dit, waarom zijn we hier, wanneer is dit afgelopen, wie zijn jullie?"* Ze overlaadde ons met beschuldigingen en vragen, die uit een diepe wond in haar hart kwamen.

Ik liet aan de groep vrouwen twee foto's zien en vroeg hen te vertellen wat ze zagen en voelden. Iedereen deelde zijn gevoelens. We lazen: *"U heeft gezien hoe ik heb rondgezworven. U bewaart al mijn tranen in een kruik."* uit Psalm 56: 8b. En we stelden de vraag: *"Welke tranen respecteert God en waar reageert Hij op?"*. Uitgerekend deze vrouw antwoordde als eerste: *"Oprecht berouw!"*

God had me die ochtend, vlak voordat ik naar die gevangenis reed, geleid om bijbels uit te delen en één bijzondere bijbel extra mee te nemen: eentje met een mooie leren kaft met gouden letters erop. Nu begreep ik waarom ik deze bijbel had meegenomen! Ik haalde hem uit mijn tas en gaf hem aan haar. De vrouw leefde meteen helemaal op. Ze haalde hem uit de verpakking en begon te bladeren en te lezen. *"Het spreekt allemaal tot mij! Mag ik deze bijbel echt zelf houden?"*

Tijdens ons volgende bezoek kwam ze ons vol vreugde tegemoet. Ze had zelfs een paar andere vrouwen aangemoedigd en meegenomen naar de bijeenkomst. We waren bemoedigd, de Heilige Geest heeft haar hart geraakt! We danken God die altijd mensen beweegt en aanmoedigt om Zijn aangezicht te zoeken en Zijn Koninkrijk binnen te gaan.

Amit en Noya





Help het Evangelie brengen aan gevangenen

Help een gevangene

ACTIE

voor 10,- geeft u een bijbel aan een gevangene

voor 25,- bezorgt een gevangenis-evangelist een goed gevuld levensmiddelenpakket aan vrouw en kinderen van een gevangene

voor 50,- helpt u met de reis en het verblijf van een gevangenis-evangelist

voor 75,- helpt u een ex-gevangene aan officiële documenten en onderdak in een opvanghuis

- Eindredactie E. Merx
- Teksten T. Keesmaat, M. vd Brink, E. Merx
- Concept & vormgeving Studio Emmix
- Fotografie ORA
- IBAN NL55 INGB 000 2331201

geef
met
gibt



ANBI

Care Ministries
hulp aan gevangenen

📍 Westeinde 102
7711CN Nieuwleusen
(bij Zwolle)

📞 0529-402 906

✉ info@stichtingora.nl

🌐 stichtingora.nl

Care Ministries is een
afdeling van ORA



NL55 INGB 000 2331201

UITZICHT is een gratis magazine en verschijnt vier keer per jaar.

Met UITZICHT willen we inspireren en informeren met verhalen van gevangenen en gevangenis-evangelisten in Rusland, Israël, Azerbeidzjan en Indonesië.

© Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.